

KRAKAU

het Florence van Polen



De traditionele markt op Mały Rynek

Mijn beeld van Polen was – eerlijk gezegd – niet al te positief. Drie dagen Krakau hebben me voorgoed genezen. Deze voormalige hoofdstad van Polen bruist, betovert en ademt geschiedenis. Terecht dus dat Krakau onlangs voor de derde keer op rij door Zoover is uitgeroepen tot de beste Europese stedentrip 2016.



Wachten tot de draak vuur spuugt



Kraampjes in de Sukienicza-Passage op het grote plein



Wat kun je doen in een lang weekend Krakau? Wij genieten vooral van de gezelligheid: we slenteren, zitten op de vele terrasjes op het Rynek Glównyplein, kopen een knapperige pretzel in een stalletje, fietsen langs de rivier de Wisla en puffen uit in de ouderwetse, blauwwitte trammetjes die de stad toegankelijk maken. En 's avonds bezoeken we een heuse jazzbar – met wodkaoproeverij natuurlijk.

Vrouwverslindende draak

Onze onvermoeibare gids vertelt graag de verhalen, legendes, mythes en sagen die hier rondzingen. Een van die legendes gaat over het ontstaan van Krakau. Lang leefde er een draak in de grot onder de Wawelheuvel. Als hij geen eten kreeg, verslond hij jonge vrouwen uit de buurt. Schoenmakersleerling Skuba vond de oplossing: hij vulde een dood schaap met zwavel, naaide hem dicht en legde hem bij de grot. De draak verslond het schaap, verbrandde zijn bek en dronk zo veel water uit de Wisla dat hij ontplofte. De draak was verslagen en Skuba mocht de dochter van koning Krak trouwen, die een prachtig kasteel boven op de Wawelheuvel voor hen bouwde. Het begin van de stad Krakau.

Het Wawelkasteel en de drakengrot in de heuvel bestaan nog steeds en worden door veel toeristen bezocht. Er staat een standbeeld van de draak die af en toe vuur spuugt. Onze gids waarschuwt ons dat de draak 'een beetje lui' is, maar het valt mee: al snel zien we de vlammen uit zijn keel schieten.

Stad met honderd kerken

Een mooie manier om de mooiste kerken, paleizen en andere monumenten te zien, is door de 'Koninklijke route' te lopen. Dit was de weg waarlangs koningen tot 1734 paradeerden tijdens ceremoniële intochten, zoals kroningen en begrafenissen. We dwalen langs renaissancehuizen en Italiaans aandoende binnenpleintjes. Niet voor niets wordt Krakau wel het Florence van Polen



KIJKJE IN KRAKAU

Tablet: kijk hier voor een filmpje over Krakau. Geen tablet? Ga dan naar www.kbo.nl (cover Nestor, scroll naar beneden).

genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Krakau – in tegenstelling tot Warschau – grotendeels gespaard gebleven. We stuiten op schattige straatjes, vorstenhuizen en vooral heel veel kerken. Ik snap nu waarom Krakau ook wel ‘de stad met honderd kerken’ heet. En wat het meest opvalt: ze zijn continu in gebruik. Doordeweeks en zondags voor kerkdiensten, ’s avonds voor concerten en op zaterdag wordt er volop getrouwd: elke keer weer komen we een volle kerk binnen waar een viering aan de gang is en bruidegom en bruid - in hagelwitte trouwjurk – elkaar het jawoord geven.

Poolse paus

De hele stad is doordrenkt van het religieuze leven. Op straat mengen nonnen en priesters zich tussen de toeristen, studenten en andere bewoners. Paus Johannes Paulus II begon in Krakau zijn kerkelijke carrière als kapelaan. Foto's, standbeelden, chocoladebeeldjes, een eigen museum: hij wordt hier nog steeds geëerd. In juli vinden in Krakau de Wereldjongerendagen plaats. Een groot neonbord op de – prachtige – Mariakerk aan het grote Rynek Glównyplein telt de dagen, uren en minuten af tot het zover is en honderdduizenden jongeren de stad zullen overspoelen. Ook paus Franciscus heeft zich al aangemeld.

Toeristentours naar Auschwitz

‘Auschwitz – Birkenau best prices.’ De reclame voor tours naar Auschwitz, niet ver van Krakau, werkt bevreedend. Het voelt raar om als toerist naar een concentratiekamp te gaan. Wat valt er toe te voegen aan de verhalen van verschrikking die we kennen? We gaan toch. En zijn er achteraf ‘blij’ om. Bij de verhalen zijn nu beelden gekomen. De stilte die heerst wanneer we met de groep langs het spoor lopen is ijzingwekkend en zullen we nooit vergeten.



Gelovigen in de Corpus Christi Basilica



Paarde rondrit langs de Kanonicza



Weer terug in Krakau lopen we door de wijk Kazimierz, waar voor de oorlog de Joden van Krakau woonden. Na de Holocaust verloederde de buurt, maar sinds een paar jaar is de wijk helemaal opgeknapt, hip en een trekpleister voor toeristen, Joods of niet. De vele restaurantjes serveren traditioneel Joodse gerechten en de - door een wonder gespaarde - synagogen zijn prachtig opgeknapt en worden weer gebruikt. De Jiddische muziek schalt weer door luidsprekers. Dat doet goed. □



Krakau telt zo'n zesduizend historische gebouwen en monumenten en de grootste kunstverzameling van Polen. Het heeft het grootste marktplein van Europa en het stadscentrum staat op Unesco's Werelderfgoedlijst. Zo'n vierhonderd cafés en 'op iedere straathoek' een kerk. Krakau bevindt zich op zo'n anderhalf uur vliegen van Nederland. Voor- en najaar zijn de beste maanden voor een bezoek. De munteenheid is de zloty.

MEER INFO: WWW.POLEN.TRAVEL